

---

---

# ÖSTRA OCH VÄSTRA KILA BYGDEBLAD

---

---

NUMMER 2021 : 4 ÅRGÅNG 32



*sidan 12*



*Sidan 5*



*LUCIA sidan 17*

*Jag går här helt sakta och tankarna går  
Till en tid som för längesen var  
Den här marken bär ännu idag vissa spår  
Av en torparens idog i forna dar  
Några stenar på marken är allt som finns kvar  
Av de hus som fanns här en gång  
De minner om tider som för längesen var  
Över dem susar granarna minnenas sång*

**Dikt**  
tillhör sidan 8-2

*Dikt av Erik Albertsson Rangleby*

Detta årets sista Ledare från Redaktörn. Minns när jag skulle skriva min första ledare, ja det var inte så lätt, vad skriver man om? Ja det är både vitt och brett och kanske lite reflektioner på vad som var och komma skall. Och min första egna lilla artikel om gatlampan som lyser vid infarten till Kila kyrka. Tycker att det är roligt och givande att läsa alla artiklar som kommer in från så många Kilabor och även andra som inte bor i Kila men har anknytning hit. Tack för det och även tack till våra trogna annonsörer. Jag kommer att göra en artikel längre fram om vårt arbete i redaktionen och vad det innebär, från inkomna artiklar bilder mm till tryckning. Kort sagt hur blir ett Kilabygdeblad till.

## Stefans ledare

Nästan alla har nu fått sina två doser vaccin och några redan den tredje påfyllnaden. Det man märker av i efterdyningarna av pandemin är att det är mycket som är lång leveranstid på, material till industrier, byggmaterial mm. Så har vi kommit in i den kallare mörkare delen av året (kom ihåg reflexvästen) men ändå en ljusare tid efter att pandemin har mattats av och vi får bättre möjligheter att träffa våra nära och kära igen på riktigt när det lackar mot juletid.

### Byalaget

Vi fortsätter vårt arbete och nu när samhället öppnat upp igen så har vi en del att stå i. Vi har återgått till fysiska styrelsemöten med avstånd. Vi saknar ordförande och har istället en ledningsgrupp tillfälligt förhoppningsvis bara tills nästa årsmöte. Det har fungerat bra i alla fall.

### Hemsidan

Kom ihåg att besöka vår hemsida. [www.kilabyalag.se](http://www.kilabyalag.se). Den är ganska ny och det finns nyttig information samt Bygdebladen från 2019 finns att läsa.

Tillönskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År  
Stefan Johansson



**Obs !!**  
**Sista datum för artiklar**  
**till Kila bygdebladet 22-1**  
**är 2022-02-27**  
**//Redaktionen**

ÖSTRA & VÄSTRA  
KILABYGDDEBLAD

KILA BYALAG



Utdelas gratis till hushållen i Kila samt till kilabor som vistas på äldreboende.

Prenumeration för övriga 190:-/år  
Bankgiro: 745-1750  
Swish: 123 60 26 025

Ansvarigt utgivare  
Stefan Johansson 070-218 23 65  
E-post: [boda.kullen@gmail.com](mailto:boda.kullen@gmail.com)

Kassör  
Kenneth Almlöf 070-677 70 15  
E-post: [bokalmlof@gmail.com](mailto:bokalmlof@gmail.com)

Sekreterare  
Åke Broström 070-562 25 84  
E-post: [bassudden@yahoo.se](mailto:bassudden@yahoo.se)

Artiklar och annonsunderlag  
mailas eller sänds till:  
E-post: [kilabygdeblad@gmail.com](mailto:kilabygdeblad@gmail.com)

Layout:  
Linda Waaksmä-Edens  
0730261388  
E-post: [imjore@hotmail.com](mailto:imjore@hotmail.com)

Tryckt: Åmåls Grafiska AB

**Skall Bygdebladet fortleva behöver  
vi fler som skriver i tidningen.  
Vill du vara med och bidra i någon form,  
hör av dig till någon av ovanstående.**

# Välkomna i Kila

Daniel Andersson  
Nedre Kråkbråten

Olof Robertson  
Stora Backa Backhibble

Gunilla Innanfors  
Rörkärr Lillhagen

Johnny, Carmitha, TinTin, Molly,  
Nikki Akselsen- Andersson  
Sandbol Hagalund



## Om årets julgran på kyrkbacken!

I år kommer julgranen på kyrkbacken från Tömte i Sätterskog. Granen har skänkts av Åke och Yvonne Broström. Stort tack för granen!

Det är alltid ett vågspel att få ner granen, transportera den till kyrkbacken och få upp den på kyrkbacken någorlunda hel och helst med toppen kvar. I år stod den blivande julgranen fritt vid sidan av en liten bergklack och förutsättningarna för att få ner granen i bra skick var nästan optimala trots att den var något mer än 12 meter hög. Med rep och starka karlar lyckades vi även i år. Årets fällpartull bestod av Bengt Nordgren, som även skötte transporten av granen till kyrkan, Roger Nilsson, Finn Börjesson och undertecknad. Väl kommen till kyrkbacken ska granen också upp på sin plats. I år fick vi hjälp av Olle Jakobsson från Guteruds Lantbruk AB som kom med teleskopplastaren och lyfte upp den och placerade den smidigt i cementbrunnen. Därefter ska

granen kläs med sin belysning. Nu blev det en åktur i en korg fäst i teleskopplastaren upp till 8 meters höjd där John-Åke Johansson och undertecknad fäste ljusslingorna i granens topp. Gösta Törnquist ordnade med ljusslingorna så att de hänger snyggt utmed grenverket.

När allt var klart blev vi inbjudna av Barbro Högeryd till fika i församlingshemmet med smörgåsar, hembakat bröd och pepparkakor. Allt smakade väldigt gott och nu kunde vi verkligen njuta av både kaffet och att julgranen var på sin plats på kyrkbacken.



Text:  
Morgan Jaresjö  
Bild:  
Kenneth Almlöf

## Då - nu-?

Rubriken kan tyckas lite kryptisk. Låt mig förklara.

På bilden med hästarna ser ni min pappa Bernhard och hans bror Fridolf. De håller på och plöjer ett gårde, Stugvändan, om ca ett hektar.

På bilden med traktorerna ser ni hur Torps gård höstplöjer på Smedbyn, ett skifte på uppskattningsvis 20 hektar.

Kanske är det 80-90 år mellan

bilderna. Jag tror inte att pappa kunde föreställa sig hur jordbruket skulle utvecklas under denna tidsperiod. Traktorer fanns nog på större gårdar och gods på 1930-talet, men knappast på familj jordbruken, tror att pappa köpte sin första traktor, en Grälle 1954. Hur ser det ut om ytterligare 90 år?

Blir maskinerna fortsatt allt större? Eller blir det datorstyrda förar-

lösa redskapsmaskiner som sköter arbetet på åkrarna? Dessutom tillkommer en stor osäkerhetsfaktor: klimatförändringar. Vad de kommer att medföra för jordbruket vad gäller t.ex. grödor, jordbearbetning, djurhållning m.m. vet ingen. Vad blir frågetecknet utträttat till efter nästa sekelskifte?

text och bilder  
Gunnar Axelsson



Bernhard till höger o Fridolf plöjer



Plöjning Smedbyn br. Larsson



Tre plöjare fr.v. Martin Larsson Tobias Olsson, praktikant och Anton Östlund, dräng



Samuel och Hanna med barnen Alfred och Esther

## Lantbruk i förändring.

När jag växte upp i mitten av förra seklet fanns det mjölkkor på i stort sett alla gårdar i byarna. Familj jordbruk var normen och där fanns oftast 5-10 kor. Även på mindre gårdar fanns några kor, som ofta sköttes av kvinnan i familjen, då mannen hade annat arbete som huvudsaklig inkomstkälla. Även om den levererade

mängden mjölk till mejeriet var liten, så var mjölken en viktig del i självhushållet, som fanns under denna tid. Allt detta är nu förändrat. I västra Kila finns såvitt jag vet bara två mjölkgårdar kvar, Halleruds gård och Säter. På dessa finns en yngre generation, som är på väg att ta över och jag har träffat några av dem för att ta del av hur

de ser på dagsläget och vilka förhoppningar/farhågor de har inför framtiden.

### Säter.

På Säter, som ligger längs vägen mot Åmål, bor Hanna och Samuel Ottosson med barnen Esther och Alfred. Hanna tillhör den välkända släkten Jakobsson på Guterud

i Långserud. Gården, där även Säter ingår, är numera ett aktiebolag, som ägs av bröderna Göte, Olle och Kent och omfattar ca 800 hektar åker, varav ca 200 hektar är egenägd. Till gården hör också ca 450 hektar skog. Den arrenderade marken finns utspridd i Kila, Långserud och Sillerud. Tanken är att de av brödernas barn, som redan nu arbetar på gården, så småningom skall överta företaget. På Säter finns ett 60-tal kor, som mjölkas av en robot och kalvar. Arbetet på Säter sköts mest av Samuel och Hanna, men de arbetar även på huvudgården i Guterud, där det finns ca 300 kor plus rekryteringsdjur. Samuel är uppväxt på en mjölkgård i Falköpingstrakten. De träffades på

naturbruksgymnasiet Uddetorp i Skara och hamnade efter lite bostadsrockader inom släkten på den anrika gården, som köptes av Maria Hultkrantz med familj. De minnesgoda av Bygdebladets läsare minnas säkert en av de tidigare ägarna, den välkände profilen Åke Linder. Det är nog åtskilliga år sedan barnafötter trampade golven på Säter; här finns 300 kvadratmeter att springa på. För närvarande är Samuel barnledig med Alfred och Esther, som moderna föräldrar delar de på föräldraledigheten. Animalieproduktion för vår mat ifrågasätts då och då i media, då den anses negativt belasta miljön och animalier ifrågasätts också som nyttiga ur hälsosynpunkt. Hanna och Samuel känner sig

ändock trygga med att de producerar mat, som allmänheten i stort är nöjd med; de kritiska är inte så många, även om de får stort utrymme i media. Hos dem finns framtidstro, även om klimatförändringar är faktorer som kan påverka det framtida jordbruket. De tror att företaget även i framtiden kommer att ha mjölkproduktion som huvudinriktning, även om det finns lösa planer på att komplettera med köttproduktion. Kommer de att bygga för ännu fler kor i framtiden? Nja, inte som det känns nu; fast å andra sidan har man alltid sagt, att nu kan det inte bli större. När bröderna byggde första gången utökade man till 18 kor och då ansågs det som stort. Om framtiden vet vi så lite.



*Samuel i multimediamiljö*



*Hanna på kovingning*

Hanna och Samuel har fritidsintressen, som båda har med jordbruk att göra fast på skilda sätt. Samuel, som är tekniskt intresserad, gör "lantbruksvideos". Med drönare filmar han lantbruksmaskiner i arbete ute på fälten, gärna flera tillsammans och ju större desto bättre. Dessa videos musiksätts sedan vid datorn med passande musik. Han väljer musik efter målgruppen, som mest är yngre teknikintresserat folk. Här finns filmer från Guterud och Torps gård, men även från stora gårdar på Värmlandsnäs och Väse. Filmerna ligger på Youtube och om man där söker på: ottos-

sonphotography hittar mycket att titta på. Hannas fritidsintresse är att visa upp kor på utställningar; hon har nog fått sitt intresse från pappa Kent, som är mycket intresserad av avelsarbete med kor. På utställningar t.ex. Elmia visas kor upp och bedöms av experter. De tittar på kons exteriör utifrån vissa kriterier, hur hon rör sig, benställning juverutformning m.m. Hur mycket mjölkkon producerar är förstås också viktigt. Hanna lärde sig att visa upp kor redan på naturbruksgymnasiet, nu ser hon fram mot att få framträda på den stora lantbruksutställningen på

Elmia nästa år, bara nu pandemin fortsatt är under kontroll. Antalet aktiva bönder i bygden har minskat stadigt under många år. Som tur är finns det några stora gårdar, som gärna arrenderar mark och som sköter den på ett förtjänstfullt sätt. Man tar även hand om mindre åkrar och ser på det viset till att det öppna landskapet bibehålls, till glädje för både markägare och allmänhet. Låt oss hoppas att det fortsätter så även i framtiden.

Text och bilder  
Gunnar Axelsson

## Välbesökt gudstjänst i Kärrholmens bygdegård

På Allhelgonasöndagen var Kärrholmens bygdegård välbesökt då komminister Anette Westermarck och kantor Martin Rhodén tillsammans med systrarna Marie och Emelie Bäckström gjorde eftermiddagen minnesvärd.

Trettioalet besökare infann sig till bygdegården. Kantor Martin Rhodén framförde fina toner på pianot och systrarna Bäckström varvade med sång och glädje. Eftermiddagens textläsning sköttes av John-Åke Johansson och efter högmässan serverade Kila Östra

Bygdegårdsförening kaffe med dopp. Som vanligt så hjälpte unga Tyra till med framdukningen med stor noggrannhet.

text och bild  
Lars Anders Sjögren



**LP:s Biodling AB**

honung • vaxkakor • Lindesa bisalva • ljusvekar  
samt allt till din biodling

Butiken i Torstensbyn är öppen alla vardagar  
9-16

Tel: 0533-63111 • [www.lpsbiodling.se](http://www.lpsbiodling.se)  
Vi finns på Facebook och Instagram!

**Kök, inredningar,  
dörrar samt andra  
snickerier tillverkas  
efter dina önskemål**

**TF Snickeri**

Thomas Felth, Smedbyn, Säffle

**0533-631 27**

## Rubens Maskin AB

**Krossat bergmaterial i alla förekommande grovlekar för slitlager, bärlager och underbyggnad av vägar samt singel för gjutning.**

**Vi levererar eller du hämtar själv vid Dyvlandakorset**

Ring för prisuppgift: Sven-Erik 070-522 14 63 • Ruben 070-343 20 70

Öppet: Måndag-fredag 7.00-16.00

# Karl Rud bygdefotograf



Man slutar aldrig att förundras över Karl Ruds skicklighet med kameran. Här ser vi Johan Nilsson Stora Bråte, Knöstad som gör ett avbrott i plöjningen. Två hästar drar plogen och krävde en erfaren man vid tömmarna. Notera även hur rakt och fint plogfårorna ligger. Johan var son till Nils Pettersson och Britta Andersdotter, ett sträv-samt par som hade sin livsgärning på Stora Bråte. Britta föddes på gården som hon aldrig lämnade. Nils Pettersson flyttade dit efter vigseln i mellandagarna 1862. Helgfriden var viktig i hemmet och familjen samlades efter veckans arbete och Nils läste evangelietexten. Inför vilodagen skulle allt arbete vara avslutat, stickorna till spisen på söndagsmorgonen skulle vara späntade och potatisen skalad inför söndagsmiddagen.

En av sönerna till Johan Nilsson är Carl Nilsson Stora Bråte. Han var känd i Bygden som kyrkvård och förtroendevald i flera sammanhang. I skriften ”Knöstads hemman i Kila socken” utgiven av Kil Östra bygdegårdsförening 2001, kan man läsa följande dikt av Carl.

Min barndoms stig  
Det gick en trampad stig i skogen  
bland stubbar, sten och träd.  
Ibland man hörda slagans dunk  
från logen  
och även klangen från smedens  
städ.

Fotot är utlånat av  
Elisabeth Andersson  
Stora Bråte, Knöstad.

Text Sune Fransson

## Min barndoms stig

Det gick en trampad stig i skogen  
bland stubbar, sten och träd.  
Ibland man hörda slagans dunk från  
logen  
och även klangen från smedens städ.

Det gick en trampad stig i skogen  
bland stupor, torp och tjäll.  
Ibland man hörde dragspelstoner från  
logen  
en stilla lördagskväll.

Det gick en trampad stig i skogen  
från torpen ner till sjön.  
Där Fiskar-Jonas väd sin vana trogen  
från Knäsjöns vatten, där bar hem sin  
lön.

Det fanns en vilosten vid vägen  
där trötta vandraren kunde pusta ut.  
Hans tunga börcda tyngde rygg och hans  
ben  
han måste örka hem vid dagens slut.

Det gick en trampad stig i skogen  
den stigen är mej kär.  
Min barndoms stig det är.

Carl Nilsson, Stora Bråte

**Öka skogens värde**  
Röjning & plantering utföres

**Hans Eriksson**  
Bolet, 070-208 36 30

**SCHULLSTRÖMS BYGG**

0730254525

www.schullstromsbygg.se



## **Boksläpp i Kila**

Det är sällan boksläpp i Kila. Men den 21/11 – 21 så var det dags för Carl-Johan Ivarsson och Henrik Olsson att släppa boken ”Väckelsens hus i Värmland”. Visserligen hade de varit med på bokmässan i Karlstad dagen innan, men nu presenterades boken i Kila. Vad kan vara mer passande än att presentera boken i Torstensbyns missionshus.

Carl-Johan och Henrik Visade ett bildspel och berättade om sitt arbete med att samla in alla uppgifter. Värmland är stort och mycket bilåkande blev det. Vi fick höra berättelser om fantastiska möten med engagerade människor och

spontanmöten som kom att betyda mycket för boken.

Bilderna var alltifrån hus bortom all räddning till fina välhållna hus med bra verksamhet. Totalt presenteras ca. 700 missionshus och församlingar med olika trosinriktningar i boken.

Första embryot till boken kom 1994 sen pågick arbetet med samlande av material för att inpå 2000-talet inriktas mer mot en bok.

Förutom alla besök runt om i Värmland så krävdes en hel del arkivforskning för att få fram detaljer. Men så kom pandemin och arkiven stängdes för besökare.

Carl-Johan lyckades få tillstånd att trots detta komma in på värmlandsarkiv och forska i källorna, vilket betydde mycket.

Så blev det en fin bok om 351 sidor med mycket bilder både nya och äldre. Intressanta artiklar om väckelsens framväxt i Värmland och presentation av församlingarna och husen. Boken trycktes i 1500 ex.

Vill du köpa boken så kontakta Carl-Johan Ivarsson eller Henrik Olsson.

text och bild  
Arne Berg

## **Nyutgåva av torpinventeringarna i Västra Kila**

För många år sedan så gav dåvarande hembygdsföreningen ut två böcker om torpen i Västra Kila. Dessa böcker är slutsålda sedan några år. Byalaget har planer på att ge ut en nyutgåva. Meningen är att böckerna skall revideras och delvis utökas. Allt är så mycket lättare nu med dator och internet. Dessutom så finns det tillgång till många bra arkiv m.m.

När böckerna skrevs så lades det stor vikt vid muntliga berättelser och minnen, detta stämmer inte alltid med vad som står i arkiven. De personer som minns och berättade

finns inte kvar längre, så där blir det en balansgång. Arkiven finns alltid kvar medan minnena försvinner.

Riktigt hur det skall gå till vet inte än, med studiecirkel kan vara en bra lösning.

Dessutom så krävs det ett antal intresserade personer. Det är sådär 180 boställen som skall bearbetas mer eller mindre. Alla skall förses med koordinater så det går att hitta dit med GPS. Stolpar och skyltar behöver också ses över. Jättejobb, ja men ändå enklare än när första versionen skrevs.

Intresserad, hör av dig till undertecknad så får vi se om intresset blir stort nog.

Arne Berg  
kilakasa@bahnhof.se  
070-679 43 02





**JLB**

**BYGGHANDEL AB**

**ALLT FÖR BYGGET**  
**Byggmaterial till rätt pris.**

Vi erbjuder även ritservice vid om- & tillbyggnad, kök,  
nyckelservice, plåtverkstad mm

-----  
**Avelsåter 4, 661 94 SÄFFLE**  
**0533-601 50 info@jlb.se**

## **Äntligen årsmöte**

Livet börjar så sakteliga att återgå till det normala. Det betyder att vi kunde hålla årsmöte den 30/9. Helt fel tid, men hellre ett årsmöte på hösten än inget alls. Det är först nu vi får samla så många personer i samma lokal. Till årsmötet som hölls i församlingshemmet kom 19 personer.

Förra året 2020 kunde vi inte ha något årsmöte alls så detta möte inkluderade även 2020.

Ordförande för mötet var Arne Berg, sekreterare var Åke Broström. Verksamhetsberättelserna för -19 och -20 lades till handlingarna.

Kassören redogjorde för ekonomin, verksamhetsåret -19 gav ett underskott ca 12 000:- men år -20 gav ett lika stort överskott.

Revisionsberättelser för båda åren föredrogs.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2019 och 2020.

Så kommer valen till styrelse för byalaget. Eftersom mötet berörde så lång tid så blev det en del förändringar. Arne Berg har av sagt sig uppdraget som ordförande.

Valberedningen har inte lyckats hitta någon som är villig att åtaga sig uppdraget. Valberedningen föreslår att ledamöterna i styrelsen tillsätter en kommitté som fungerar som ledning för byalaget fram till nästa årsmöte våren 2022. Det blev också mötets beslut.

Övriga som avböjt omval under perioden är Morgan Jaresjö, Maria Söderqvist och Hans Eriksson. Här är sammansättningen på den nya styrelsen.

Omval 2 år, Marita Sandström, Stefan Johansson och Bertil Fjordensjö

Nyval 2 år, Clara Fernlöf och Sven-Erik Edvardsson

Personer som har ett 1 kvar.

Omval, Åke Broström, Roger Nilsson och Sonia Holmström.

Nyval, Kenneth Almlöf och Ann-Marie Fernlöf.

Till revisorer. Omval av Per Johansson och Lars Pettersson med Anders Gunnarsson som suppleant.

Till valberedning. Omval av Waldemar Andersson och Sune Fransson. Nyval Ann-Louise Persson.

Efter årsmötet så följer ett konstituerande möte där den nya styrelsen beslutar om olika uppdrag inom styrelsen.

Till kassör valdes Kenneth Almlöf  
Till sekreterare valdes Åke Broström

Till layout-ansvarig för tidningen valdes Linda Waaksma-Edens  
Till ansvarig för hemsidan valdes Ulrika Broström

Till ansvarig utgivare för bygdebladet väljs Stefan Johansson  
Till ledningskommitté valdes Kenneth Almlöf, Arne Berg, Sven-Erik Edvardsson och Stefan Johansson.

Nu är grunden lagd till tiden efter pandemin. Ledningskommittén eller gruppen i dagligt tal har börjat sitt arbete. Det ser hoppfullt ut inför framtiden ekonomin är under kontroll, idéer och tankar finns inför nystarten efter denna tråkiga tid. En del kommer ni att känna igen från tidigare år men lite nytt kommer det att bli. Mer om det senare.

Text Arne Berg

## Prästen minns

När detta år når sitt slut är det 40 år sedan jag gjorde mitt första tjänsteår som församlingspräst i Kila. Några samtal nu vid Allhelgona förde upp minnen från gång-en tid. De flesta av de äldre jag mötte i slutet av förra seklet vilar nu på kyrkogården. Det är deras barn och barnbarn som nu för berättelsen vidare. Ett människoliv kan jämföras med en berättelse, lång eller kort, där finns både ljusa och mörka delar, skratt och gråt, arbete och vila, relationer men alla vet hur första sidan börjar och vad som avslutar berättelsen.

Min förhoppning är att du som nu läser får hjälp med att framkalla dina minnesbilder eller skapa nya och för mig gäller att berätta innan minnena bleknar eller försvinner.

Först vill jag förklara hur vi kom att bli prästfamilj i Kila under 30 år (1980 -2011). Efter prästvigningen i december 1975 blev jag placerad i Ärtemarks och Torrskogs pastorat. Vi bodde i Bengtsfors och jag pendlade på båda sidorna om sjön Lelången till Torrskogs kyrka och Gustavsfors kapell.

På våren 1980 hölls folkomröstning om kärnkraften och vid den tiden såg jag att prästtjänsten i Kila var ledig att söka. I Bengtsfors gick det rykte om att jag skulle bli missionär och flytta till Kina...

I augusti provpredikade jag i Kila kyrka men det blev inget val eftersom den andre sökanden aldrig kom. Därför brukar jag säga att jag vann på walk over som det kallas i idrottssammanhang.

Jag minns denna varma söndag med många i kyrkan som tog emot mig, min fru Margareta, barnen Anna och Tobias. Kyrkvaktare var

Gösta Edvardsson, kantor Birgitta Dahlkvist, kyrkvårdar Carl Nilsson, Gunnar Johansson, Ruth Sahlén och Kerstin Bernhardsson. Blivande konfirmander fanns där, Lars-Göran, Hans, Patrik, Guy, Annika H, Annika F och Tina. Då tretton år och som jag under de kommande åren har mött vid vigslar och dop.

Många kom fram och hälsade oss välkomna, bland andra Arne Olsson från Släperud som undrade när vi skulle flytta in i prästgården. Det blev i slutet av september och en av de första dagarna kom Tony Aronsson på moped och berättade att hans mamma Gunnel och Lilly Olsson hade slutstädat efter prosten Ferdinand Eriksson med fru som hade bott där ett halvår.

Och vet ni, sa Tony, det spökar i det här huset...

Jag tror att alla besök höll eventuella spöken borta. Under hela 80-talet var pastorsexpeditionen fortfarande en statlig myndighet och de flesta ärenden utfördes personligen. Utöver kyrkobokföringen och arkivärenden skötte jag bl a kondoleanser, kollekt, protokoll, predikoturer, tidningskontakter och utskick av gruppkorsband. Jag lärde mig mycket om bygden och församlingsborna när jag fick besök. Detta var det sista decenniet som prästgården var en självklar mötesplats.

Vi bodde in oss allt mera i prästgården och lärde känna närmaste grannarna Hilding och Signe Höij i arrendebostaden och Ruth och Bertil Sahlén på övervåningen i Kilagården.

I slutet av september installerades jag som komminister i Kila i samband med högmässan. Kontrakts-

prostarna Ferdinand Eriksson och Hans-Olof Hermansson deltog. Vid kyrkkaffet i sockenstugan hälsade vi välkomna av bl a Arthur Enneby som var Kyrkofullmäktiges ordförande, av Kyrkorådets ordförande Carl Nilsson och av Kyrkliga syföreningen genom Kerstin Bernhardsson.

I november var jag inbjuden till EFS i Ruds missionshus och välkomnades med en dikt av Georg Takman där de första verserna löd:

Varmt välkommen, kvällens gäst,  
Gösta Törnqvist, nu Kilas präst,  
bor skönt vid Harefjorden.  
Om uppdrag skiftar fort ibland, du  
klarar säkert allt i land  
och finner rätta orden.

Du alla gånger krafter får, av den  
vars ärende Du går  
och gett Dej rika kallet.  
Må budskapet bli vida känt: Det  
stora under en gång hänt  
i Betlehemska stallet.

EFS i Rud, Sandbol och i Lillebacka liksom missionshuset i Torstensbyn blev platser som fördjupade vänskapen med många. Idag finns endast Betania i Lillebacka och Torstensbyn kvar som gudstjänstplatser. Jag har också predikat i missionshusen i Väsby, Källås och Häljebol. Dessa finns inte heller längre kvar.

Utöver Kyrkliga syföreningen fanns också en Kyrkobrödrakar i Kila. Den samlade ett tjugotal äldre män och i november detta år firade den 25-årsjubileum under ledning av dess ordförande Gustaf Albertsson. Kåren hade bildats 1955 på initiativ av kyrkoherde Holger Stornäs. Vid jubileet deltog kårerna från Åmål, Tveta, Säffle

och Svanskog. Idag finns inga av dessa kårer kvar. Kilakåren höll ut längst. När Hugo Pettersson på Villan i Sandbol avled för två år sedan finns det ingen levande kvar på fotot med kyrkobroder jag tog 1985 utom fotografen.

Alla helgons dag det året med ljuständning för de under det gångna året avlidna tror jag innehöll tjugo namn och ingen av dem kände jag. Min sista minnesgudstjänst som församlingspräst 2011 kände jag alla och hade mött de flesta.

Så blev det Advent med kyrkokören och Bror Magnusson på trumpet. Greta Askmar och CKF bjöd på kaffe. Och kyrkskjutsar fanns med Olof Liverud och Hugo Hultstrand som chaufförer. Troget körde de till alla de stora högtiderna under många år. Hugo fanns med bland de avlidna som det tändes ljus för nu vid Allhelgona. Han växte upp i arrendebostaden intill prästgården med sina syskon.

December månad innehöll en kraftsamling för kyrkvaktarna Gösta Edvardsson och Bror Andersson tillsammans med kyrkobroder. Det gällde att få granen utanför kyrkan på plats. Till slut lyste ljusen i den resta granen och en varm känsla av gemenskap infann sig när alla bjöds på kaffe och lussekatter.

Luciadagen var jag inbjuden att hålla högtidstal i Säffle kyrka. Åke Jansson på Säffle-Tidningen skrev ett utförligt referat av mitt tal. Under många år höll Åke regelbundet kontakt med mig och andra präster.

Luciahögtid firades också i Kila kyrka med deltagare från kyrkans barngrupper och med någon ur Kyrkans ungdom som Lucia. En tradition som lever kvar. Sedan några år i samarbete med Fredax i Torstensbyn och ibland med konfirmand som Lucia. Efteråt var det syföreningens julförsäljning i en fullsatt sockenstuga. Kvällen blev sen innan dragningen på stora lotteriet var klar. Minns att vi bar hem våra sovande barn.

En uppgift inför julen var att åka med julblommor till äldre, ensamma, sjuka, sörjande. Detta var före mobiler och GPS och för mig nya vägar och boställen.

God hjälp fick jag av Carl Nilsson i Knöstad på Östra Kila och av Bertil Sahlén på västra. Dessa besök glömmar jag aldrig. Vägarna i mörker kanske men inte mötena i julpyntade hem, mötena med de äldre kilaborna. Några födda i slutet av 1800-talet med erfarenheter och minnen som jag bara hört talas om. Där föddes en ödmjukhet och tacksamhet i min kommande prästgärning och en erfarenhet att alla har en berättelse om vi stannar till och lyssnar.

Margareta skrev om vår första jul i Kila prästgård i julnumret av Kila Bygdeblad 2008.

Den första julen nalkades och vi ville gärna visa hur tacksamma vi var över det varma välkommandet vi fått genom att bjuda på julmat i prästgården. Vi bjöd in grannar, kyrkvårdar, anställda och kyrkoråd, ja bortåt trettio gäster samlades en kväll i julveckan.

Margareta ser hur maten började ta slut och sätter sig i trappan och ber att den ska räcka till. Lilla Anna sätter sig bredvid och ber...

...och tänk maten räckte och blev över. Ingenting kan gå upp mot den julglädjen att sedan få sitta med kära kilabor och sjunga Dagen är kommen.

Vår första julotta i Kila, kanske var det snö, men marschaller var det. Upp till stora vägen och upp mot prästgården. Gösta och Bror hade tänt ljusen i kyrkan och ställt in extrastolar. På läktaren fanns kyrkokören och kantor Birgitta Dahlkvist.

Snart hördes Var hälsad sköna morgonstund långt ut på kyrkogården. Och jag fick predika om julens glädjebudskap för första gången i Kila kyrka. Det skulle bli nästan trettio gånger.

På annandagen firades gudstjänst i Kärrholmens bygdegård. En tradition som lever kvar men inte längre fyra gånger om året. Under många år med sång av Kila pensionärskör och med trivsam avslutning vid kaffeborden.

När jag skrivit färdigt mina första minnen från Kila kommer tidningen Kyrkliv med posten. Första sidan är en bild från Kila kyrkas korfönster. De har renoverats under hösten och varit borttagna. Till Allhelgona hade de kommit tillbaka och med belysning från utsidan kändes bilderna om Jesu liv och gärning levande och klara. Nu kan nya generationer gudstjänstfirare uppleva stillhet och förundran i vår vackra kyrka.

Gösta Törnqvist

# Flygelinvigning med konsert i Kila Kyrka



En invigning av den nya flygeln i Kila Kyrka med en konsert som höll mycket hög klass av tre unga fantastiskt duktiga pianister hölls torsdag 11/11. En fin inramning med tända marschaller mötte besökarna till kyrkan. De tre pianisterna Nikita Khnykin (Norge), Filip Michalak (Danmark)

och Sebastian Livonen (Sverige) tillsammans med Kilas kyrkomusiker Martin Rohden och vår präst Anette Westermark samt Församlingsrådets ordförande Börje Danielsson klippte bandet inför invigningen. En fin generalrepetition inför en internationell tävling i England 15/11 för de

unga pianisterna. De tre studerar för närvarande vid Musikskolan Ingesund Arvika.

Vi önskar dem lycka till

Text och bild  
Stefan Johansson

## Bland Stenar och Hav

Om stenarna kunde berätta... belägna på den sydsånska slätten finns 59 stora stenblock resta såsom i en skeppsformad cirkel. Denna cirkel förefaller perfekt belägen intill havet vars vindar ofta gör sig påmind.

Från platsen kan man skåda ett antal kvigor i närheten, rofyllt idisslandes och som gjort sig synnerligen väl hemmastadda. Lina Sandell-Bergs text från 1865 förefaller såsom klippt och skuren för detta idylliska naturporträtt, det vill säga "Blott en dag ett ögonblick i sänder".

Stenformationer av olika slag kan förefalla både intressanta och fångslande vid det blotta ögat. Därtill kan, vad som betraktas med det inre ögat, ge inspiration till uttryck om andlig förnyelse. Med detta sagt, Ale Stenar är onekligen en lugn och fridfull plats där tankarna bekymmerslöst kan få vandra fritt.

Tankarna får också vandra fritt när vi tar tillfället i akt och reflekterar över sommaren som kom och gick. Med höstens intåg i våra liv, så kommer varma sockor och tröjor väl till hands. Därtill får vi efterlängtat umgås med varandra och detta under betydligt mindre strikta restriktioner. Många av de verksamheter som ställts in kommer nu sakta men säkert att återupplivas! Äntligen får vi ta varje tillfälle i akt och leva ut var dag som den kommer; eller för att ta i akt Lina Sandell-Bergs egna ord; "Blott en dag ett ögonblick i sänder..."

Bland stenar och hav blev för mig denna höst till en alldeles speciell upplevelse. En plats och en tid för välbehövlig vila samt inre återhämtning. Tiden liksom tron, är båda gåvor från Gud. Hur vi egentligen förvaltar dessa gåvor om tid och tro är upp till oss själva. Med detta sagt, varje relation

bygger på ömsesidighet, det vill säga en relation kan aldrig vara ensidig. Vi behöver alla varandra och när vi bjuder in Gud att vara mitt ibland oss, ja då blir relationen fullkomlig.

Må vi gå hösten till mötes med ny inspiration!

Anette Westermark  
Församlingspräst  
Kila/Gillberga



# Lyckad start på älgjakten för Smedbyns jaktlag

Fredagen 15 oktober drog älgjakten igång för Smedbyns jaktlag. Det blev två fina dagar i skogen i vackert väder.

Första dagen fälldes en kviga av Peter Oldmark och dagen därpå sköt Sören Börjesson en älgdjur. Det var ett gäng nöjda jägare som samlades för att äta kålsoppa tillsammans i Mosserud. Nu återstår det kalvjakt för laget.

text och bilder  
Jenni Jansson



## Din researrangör på hemmaplan

Vi erbjuder totallösningar för din show, konsert, kryssning, shopping, resor mm för såväl privatpersoner som företag.

Vi har moderna, säkra och bekväma bussar i olika storlekar för att kunna anpassa oss till dina behov

**Välkommen!**



**Vi finns för alla!**

Det lilla företaget med de stora möjligheterna!

**NYSÄTERS / BUSS AB**

0533-300 45

info@nysatersbuss.se • www.nysatersbuss.se

**SANNES  
BYGG**

NYBYGGE

TILLBYGGE

ROT-RENOVERING

072-217 15 10

[www.sannesbygg.se](http://www.sannesbygg.se)

## ”Nu är det jul – igen!”



- Nog är det konstigt! Det känns som om jularna kommer oftare för varje år. När jag var barn var det en hel evighet från första advent fram till julafton. Det var förstas mycket som skulle hinnas med på den tiden. Julgrisen skulle slaktas och tas till vara. Skinkor, korvar, syltor, grisfötter och revbensspjäll - allt skulle förberedas hemma. Långan skulle lutas, allt bröd skulle bakas till dopp i grytan, kransar, bullar och julkakor. Kola, knäck och karameller skulle kokas..... På julafton kläddes granen med levande ljus, hemmagjorda girlander, flätade pappershjärtan, julgranskarameller med veckade fransar, kristyrfigurer med änglahuvuden. Tomten hade ett eller kanske två paket till var och en. På tjugondag Knut, den 13 januari, var julen slut. Det var julgransskakning och granen kastades ut.

- Det var då. Nu verkar det som julen börjar redan i slutet av oktober. Affärshyllorna fylls med julpynt och ljusslingor och julmusiken väller ut ur högtalarna. Många klär julgranen till första advent eller Lucia. Julklappsberget under granen växer sig högt, om det ens får plats. Och granen åker ut redan på annandag jul eller in i

en garderob om den är av plast. Att julen firas till minne av Jesu födelse och att julklappen är en symbol för de tre visemännens gåvor är det inte så många som tänker på.

Traditioner och även värderingar verkar förändras i takt med samhället i övrigt. Och så har det nog alltid varit.

- Om man går ännu längre bakåt i tiden, var det inte mycket till julpyntande. Men däremot skulle huset städas från golv till tak. Då behövdes det verkligen, eftersom röken, askan och sotet från spisar, talgljus och fotogenlampor bet sig in all träinredning. Julförberedelserna tog veckor i anspråk och varade fram till Kyndelsmässodagen. Dagen firas till minne av Jungfru Marias första besök i templet efter Jesu födelse och är en viktig dag.

- Kyndelsmässodagen infaller alltid den 2 februari, men firas närmsta söndagen före eller efter. Dagen är den sista i det kyrkliga julfirandet – kanske att jämföras lite med ”Tjugondag-Knut dagen”.

- Enligt en skrift från Västmanlands läns museum kan man läsa att Kyndelsmässodagen har firats i östra Europa sedan 300-talet. Dagen kallades även ibland för ”Lillejul”, eftersom man denna dag

skulle äta upp eventuella rester från julbordet. Och kvinnorna brukade ställa till med kafferep, som fick namnet ”Kärringajul” - ett trevligt sätt att inte slänga Guds gåvor.

- Ordet ”kyndel” är fornnordiskt och betyder fackla, bloss eller ljus och kommer förmodligen av det latinska ordet candelae, som betyder vaxljus eller talgljus och också står för ljusstyrka. Kyndelsmässodagen är ljusets högtid. Förr tog man med sig sina ljus till kyrkan för att få dem välsignade. Där tändes också många ljus, vilket skulle bidra till att jaga bort vinterns mörker och kyla. Man välkomnade även solen, som vid denna tid åter steg över horisonten längst uppe i norr.

- Några församlingsbor kanske minns att Kila kyrkokör i många år brukade ”sjunga ut julen” i en julsångskonsert på Kyndelsmässodagen..

Nu har församlingen istället valt att denna söndag bjuda in alla de familjer, som har döpt sina barn under det gångna året. I kyrkans dopträd hänger en liten glasängel med barnets namn. Denna får familjen hämta och ta med hem, som ett minne av dopet i Kila kyrka. /YT

## Granås Fordonsreparationer



Vi har: Däckverkstad och Bilverkstad  
Vi ordnar med: Service, Reservdelar, Extraljus/Ledramper  
Vi finns i Kila och Guttane. Tel: 072-560 2332

**MATJORD & GRUS  
BARKMULL & TÄCKBARK**

**Lastväxlare  
Hjullastare  
Grävmaskiner**



**- Säffle 070 - 665 06 91 -**

**jocke@jpentreprenad.se  
www@jpentreprenad.se**



**Din skogliga  
rådgivare i Säffle**



David Axelsson  
tel: 010-482 81 94  
david.axelsson@mellanskog.se

mellanskog.se



**VVDS**

**DIN PARTNER I SKOGEN**

**www.vvds.se**



# Trädgårdsarkeologisk undersökning på von Echstedtska gården

I sista veckan av oktober utfördes en trädgårdsarkeologisk undersökning av tunet på von Echstedtska gården i Kila socken, Säffle kommun. Syftet med undersökningen var att utreda hur trädgården såg ut på Bengt von Echstedts tid under 1700-talets andra hälft med förhoppningen att kunna åskådliggöra detta i framtida trädgårdsinsatser.

Undersökningen utfördes av Värmlands Museums arkeologer Johan Richardson och Ellinor Larsson samt trädgårdsarkeolog Anna Andréasson Sjögren och trädgårdsmästare Lisa Andersson. Malin Axelsson, mångårig guide och expert på von Echstedtska gården, bidrog med kunskap om trädgården genom foton och

arkivuppgifter. Kilabördige Jan Rask Olsson bidrog med maskingrävning och återställande av de undersökta ytorna.

Totalt grävdes 14 schakt i ytorna närmast huvudbyggnaden och i den grässlänt som finns bakom denna. De preliminära resultaten visar att man gjort avsevärda insatser för att bygga upp själva tunet och att berg framkom nära ytan i den norra delen av övre gårdsplanen intill huskroppen men utfylld till närmast en meter i dess södra del. Den symmetri som man strävat efter och uppnått har alltså inte varit naturlig utan krävt stora arbetsinsatser.

Undersökningen omfattade också de vägar som leder upp till och längs med huvudbyggnaden för

att se vilket material som använts och att utröna om det även funnits liknande till flyglar och andra byggnader. På baksidan finns en stor parterr, där man likt på framsidan fyllt ordentligt för att skapa en plan yta. Hur denna utnyttjats kan komma att framgå tydligare efter att prover från jordlagren analyserats, och en rapport kommer att färdigställas i början på nästa år. Resultaten kommer att ligga till grund för ett vårdprogram för trädgården med förhoppningen att kunna återskapa trädgården till hur den såg ut på 1700-talets andra hälft.

Daniel Olsson



*Lisa Andersson, Trädgårdsmästare och  
Johan Richardsson, Arkeolog*



**Svenska Gårdar**  
Säljer och värderar gårdsegendomar över hela Sverige  
Säffle 0533-104 10 • [www.svenskagardar.se](http://www.svenskagardar.se)

**WALLS MÖBELVERKSTAD**  
**SÄFFLE**  
förfrågan omklädsel skickas till  
[wallsmobelverkstad@gmail.com](mailto:wallsmobelverkstad@gmail.com)



## Luciagudstjänst i Kila Kyrka



En fin inramning med lite snöfall mötte deltagarna på Luciagudstjänsten söndagen 5/12 i Kila kyrka. Luciatåget med Lucian Elin Persson Jakobsson med tärnor och nissar från 2 till 11 år tågade in i kyrkan och sjöng så vackert Luciasången ackompanjerade på piano av kantor Martin Rohdén. Lusse lelle, Blinka lilla stjärna där och Staffan stalleddräng var några av sångerna. Vår präst Anette Westermarck höll en andakt och berättade

lite tillsammans med barnen. Kyrkan var välfylld och besökarna fick visa sina vaccinationspass innan inträde i kyrkan pga de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten. I samband med Luciafirandet avtackades Sonja Holmström, Terese Knutsson (som ej kunde närvara) och Barbro Högeryd för deras förtjänstfulla arbete med barnverksamheten i Kila församling. Kommer ett reportage separat om detta i ett

senare nummer. Efter gudstjänsten väntade efterlängtat kaffe med lussebullar och pepparkakor i församlingshemmet. Det fanns också möjlighet att köpa lotter med en massa fina vinster där överskottet går till barnverksamheten.

Text: Stefan Johansson,  
Bild :Imme Edens



# Mulledag för alla åldrar i och runt Kärrholmens bygdegård



Samling vid grillen



Lina Linnéa Cathrine skötte prisutdelningen

Lördagen den 18:e september var Kärrholmens bygdegård välbesökt då det anordnades "mulledag" för barn och vuxna.

Trettioalet medverkande i alla åldrar infann sig vid bygdegården och började vandringen. Målet var en hög radiomast cirka en kilometer bort. Längs promenaden hade arrangörerna ordnat en

tipspromenad med kluriga frågor kring miljö och natur. Barnen var ivriga och satte av i full fart med de vuxna efter sig. Väl uppe vid masten startades grillen i väntan på att alla anlände. Vid masten var även en mindre bana utlagd där barnen själva fick gå runt. Denna bana bestod av saker som barnen skulle avgöra om de hörde till skogen eller inte. Det var exempelvis

tomburkar eller annat skräp som inte ska vara i skogen. Grillen blev varm och saft och hamburgare serverades till alla. De som höll i arrangemanget och gjorde en minnesvärd dag var Lina Bodin, Linnéa Utterdahl och Cathrine Gunnarsson

text och bilder  
Lars Anders Sjögren



Barnen hittade  
kantareller

Kluriga frågor  
på tipspromenaden



**AB JK:s Måleri**  
Stora Backa, Övre Träcka  
Utför allt inom branchen  
mail: l.takman@telia.com

070-382 83 42

Lars Takman

# **Kort historik över Törnemon i Västra Smedbyn, Kila socken**

1827 köps hela V Smedbyn av Maria Andersdotter i Torstensbyn, Elias Carlberg i S Höke, Anders Nilsson i Knöstad samt nämndemannen Anders Andersson i Fjäll. Säljare är N Nilsson, postmästare i Karlstad och dess hustru Maria U Roman samt J G Roman och dess hustru Regina S Hedberg. Köpet består i hela V Smedbyn med torp och lägenheter, 3/8 mantal i Ö Smedbyn samt halva Öxnevål. Prislappen låg på 26.500 Riksdaler.

Från Fjäll inflyttar 1841 Johannes Jansson med hustru Märta Nilsdotter. Johannes avlider redan 1844, och 1845 köper änkan Märta 1/20 mantal i V Smedbyn, 3/160 i Ö Smedbyn samt 1/80 i Öxnevål för 1333 Riksdaler 16 skilling. Familjen bor sannolikt på den gård som sedermera kom att kallas Mellangården. Vid Laga Skiftet 1850 tilldelas dom de ägor som blir Törnemon, och det är då gårdens byggnader uppförs.

Det är Märtas son i första äktenskapet som tar över gården. Hemmansägaren och senare riksdagsmannan Anders Andersson, född 11/1-1823 i Fjäll, död

12/1-1886 på Törnemon. Hans första hustru, Stina Maria Persson föddes i Valnäs i Tveta 12/3-1829 och avled på Törnemon 22/5-1874. Anders gifter om sig 1875 med Stina Marias syster Laura Persson, född 1/10-1837 i Valnäs, Tveta, död 31/12 1889 i Uppsala. Deras far Per Persson var, liksom Anders, riksdagsman.

Anders Andersson dör 1886 och änkan med hemmavarande barn flyttar till Uppsala 1888. Törnemon uppges då ägas av patron C Norberg i Ökne. Vilka som bebor gården är nästan omöjligt att få ordning på, då ett flertal familjer utan eget ägande figurerar i V Smedbyn.

Agronom Hjalmar Ossian Norberg, f 1866 i Gillberga bor här 1892-1893.

Sedan finns en ägare Anders Gustaf Bengtsson, f 1844 i Acklinga (R), här mellan 1894 och 1896. Statkarl Karl Wilhelm Walund, f 1873 i Karlstad, bor här 1897-1899.

Men hela tiden finns i V Smedbyn även "Fr. Norbergs folk".

Sedan kommer vi in på lite mer

känt folk. 1912 kommer från Nordamerika Johan Larsson, född 1869 i Ekshärad, med hustru Bernhardina Fransson, f 1878 i Linde landsförsamling, med fem barn. Brodern Otto Larsson, född 1885, kommer året före från Ekshärad. Johan och Otto verkar äga gården tillsammans. 1926 flyttar Otto till Bolet och hans del övertas av Sone Larsson Östlund, även han född i Ekshärad 1878. De flyttar dock redan 1930 till Ö Smedbyn.

Johan bor dock kvar. Hans son rävskötare Albert Edvin Larsson, född 1911 i USA, står också som ägare. Han och familjen flyttar 1953 till V Takene. Johans hustru Bernhardina avlider 1956 och Johan flyttar till Torstensbyn 1958. Gården övertas av sonen Karl Samuel Larsson, född 1915 i Kila. Samuel med hustru Karin Svensson, bor kvar på gården till sin bortgång 2008 respektive 1998. Deras adoptivdotter Birgitta, född 1959 i Nyed är nuvarande ägare till Törnemon. Hon flyttar till Värmskog i samband med giftermål 1987.

Text:  
Gunnar Jonsson, Säffle

**Vedanläggningar, reparationer  
& försäljning**

**Allt i värme, vatten & avlopp**

**ERLEWEINS  
RÖR**

**070-541 77 55 • 0533-621 31**

Sjöbyn Framgården, 661 94 Säffle

Prisvärd manuell **Skogsvård**  
på dina marker

Röjning, Plantering, Vindfällor  
Gallring utföres med Rottne H8

**LÅNGSERUDS  
SKOGSSERVICE**

Kontakta  
**Johan Graad**  
**070-600 95 19**



## Öxnevåls Gård

En liten bondgård i Kila med glada djur!

- Linderödssvin • Får • Getter • Höns • Ankor • Kalkoner •
- Duvor • Hästar • Hundar • Katter • Kaniner • Marsvin • Bin •

Vi säljer bland annat lamm- och grislådor

Följ vår vardag på Facebook eller Instagram  
sök oxneval

Hör av er till Keiko vid funderingar: 073-3793542

## Vi kan förvara det mesta!

### Förråd • Bilar • Båtar

Du kan även hyra Kylrum  
och Boulebana Inomhus

## Vallarna AB

Värmlands Nysäter

Lars-Åke på 070-641 38 87  
eller vallarna@banhof.se

Vill du få håret klippt ?

Permanentat ?

Färgat ?

Ring mig på

**0722 465 111**

Så kommer jag till dig!

*Kerstin Jakobsson*

*Buvattsrönningen*

## KOSKELA

### Golv & Bygg AB

GVK-certifierad för våtrum

**070 - 573 31 65**

**"Ingenting är omöjligt -  
det kan bara ta lite längre tid"**

## MOELVEN

# VI GER DIG RÅD SOM FÅR DIN SKOG ATT VÄXA MER

**Tommy Johansson**

**070-517 26 30**

**Joakim Karlsson**

**070-600 87 01**