
ÖSTRA OCH VÄSTRA KILA BYGDEBLAD

NUMMER 2022 : 1 ÅRGÅNG 33

**Årsmöte med Kila Byalag
(Om pandemin tillåter)**

7 april -22 Kl. 18,00.

**Mötet hålls i församlingshemmet
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Dagordning och övriga dokument
finns på hemsidan och i möteslokalen**

www.kilabyalag.se

**Alla hjärtligt välkomna
Styrelsen**



Kila Bygdeblad gratulerar Malin Axelsson till utmärkelsen årets Säfflebo 2021!

Kila Bygdeblad har fått en intervju med Malin för att få reda på mer vad som driver henne, vad hon tänker om utmärkelsen och hur det hela började. Malin bor i Säffle, men får förstås också betecknas som kilabo då hon vuxit upp på Västbacken i Kila.

fortsättning på sidan 6

Stefans ledare

Våren närmar sig och vi går en ljusare tid till mötes. Norrskan har vi sett, både i Kila och på många andra ställen i Sverige, lite häftigt ändå, inte bara i Norrland. Och oväder med storm och snö har avlöst varandra med soliga dagar. Coronarestriktionerna har nästan försvunnit och det mesta har återgått till en mer normal tillvaro. Och tror att vi människor har lärt oss och vara lite mer försiktiga. Hörde en låt på radion idag *Man ska leva för varandra, och ta vara på det liv man har* en gammal låt som Trio med Bumba gjorde. Kommer väl ihåg den när jag var liten grabb. En text som jag försökt ta med mig i livet. Det tråkiga och mycket oroväckande i skrivande stund är den Ryska attacken på Ukraina. Inte så långt från oss. Har hört hur

flygtrafiken över Värmland och Kila ökat, troligen försvaret med sina Jasplan.

Byalaget

Vi fortsätter vårt arbete och nu när samhället öppnat upp igen så har vi en del att stå i. Vi har återgått till fysiska styrelsemöten med avstånd. Vi saknar ordförande fortfarande och har istället en ledningsgrupp tillfälligt förhoppningsvis bara tills nästa årsmöte. Det har fungerat bra i alla fall. Vi ser sakta framåt mot lite mer aktiviteter som inte varit sedan 2 år sedan. Och ett stundande årsmöte (se separat inbjudan).

Hemsidan

Kom ihåg att besöka vår hemsida. www.kilabyalag.se. Den är ganska ny och det finns nyttig information samt Bygdebladen från 2019 finns att läsa. Uppdateras kontinuerligt.

En god vår önskas
Stefan Johansson



BSP SÄFFLE, Kila.
Byggnadsplåtslagare,
som utför arbete som små och stora jobb.

- *Takreovering, betong, plåttak
- *Falsat plåt, bandtäckning
- *Skorstensbeslag, Skorstensskydd
- *Tillverkning, all typ av plåtlist till kund
- *Montering vattenavrinning



Gå gärna in på min FB sida, BSP SÄFFLE.
Dan Johansson, 070-649 81 40

OBS!!

**Sista datum för artiklar till Kila
Bygdeblad 22-2 är
2022-05-29
//Redaktionen**

ÖSTRA & VÄSTRA
KILABYGDEBLAD



Utdelas gratis till hushållen i Kila samt till kilabor som vistas på äldreboende.

Prenumeration för övriga 195:-/år
Bankgiro: 745-1750
Swish: 123 60 26 025

Ansvarigt utgivare
Stefan Johansson 070-218 23 65
E-post: boda.kullen@gmail.com

Kassör
Kenneth Almlöf 070-677 70 15
E-post: bokalmlof@gmail.com

Sekreterare
Åke Broström 070-562 25 84
E-post: bassudden@yahoo.se

Artiklar och annonsunderlag
mailas eller sänds till:
E-post: kilabygdeblad@gmail.com

Layout:
Linda Waaksma-Edens
0730261388
E-post: imjore@hotmail.com

Tryckt: Åmåls Grafiska AB

**Skall Bygdebladet fortleva behöver
vi fler som skriver i tidningen.
Vill du vara med och bidra i någon form,
hör av dig till någon av ovanstående.**

Nyinflyttade:

*Sven-Erik och Carina Edvardsson
Sandbol Sandhagen*

Födda

*Hugo Danielsson
Föräldrar Oskar och Sara Danielsson
Västra Takene Janerud*



**Förfrågan och upplysning från redaktionen
till våra prenumeranter**

**Observera att prenumerationspriset höjts till
195:- för 2022,
pga förhöjda porton**

**Finns det önskemål om någon prenumerant
vill ha Kila Bygdeblad på mail i pdf-format istället för
papperstidning?**

Maila i så fall till kilabygdeblad@gmail.com

**Med vänlig hälsning
Redaktionen**



Längtans bro

Likt flyttfågeln's instinkt, att alltid vända åter. Till den plats där den föddes i enkelt bo.

Den ingenting mig hejda låter. Längtan bygger åt den en bro.
Vi ser med samma glädje vår vingade vän. Trotsa alla mödor och komma hem igen.
Det är en sorts trygghet av något som består, en kärlek till den plats där vi börjar vår färd. Ingen plats i världen som förmår, ersätta den lilla vrån i vår värld.
Låt oss bygga en bro, som fågeln oss lär. Över mödosam vandring på vår väg.
Är det inte lyckan ändå så säg, att någonstans bland bergen i vårt vackra land finns en älskad plats som är vårt samarkand.

Dikt skriven av min mormor Margareta Strandh ca 1990. (Stefan Johansson)



Öka skogens värde
Röjning & plantering utföres

Hans Eriksson
Bolet, 070-208 36 30



SCHULLSTRÖMS BYGG

0730254525

www.schullstromsbygg.se



LP:s Biodling AB

honung • vaxkakor • Lindesa bisalva • ljusvekar
samt allt till din biodling

Butiken i Torstensbyn är öppen alla vardagar
9-16

Tel: 0533-63111 • www.lpsbiodling.se
Vi finns på Facebook och Instagram!



**Kök, inredningar,
dörrar samt andra
snickerier tillverkas
efter dina önskemål**

TF Snickeri
Thomas Felth, Smedbyn, Säffle

0533-631 27

fortsättning från framsidan..



Sjunga har hon alltid gjort och i barndomshemmet sjöng mamma mycket och pappa en del. Här fick hon tidigt bekanta sig med kulturella uttryck från proggrörelsen som musik av Mikael Wiehe och Björn Afzelius med Hoola Bandoola band Tältprojektet. Hit hörde även regissörens Suzanne Ostens verk. En tidig arena för Malin blev sången och musiken inom kyrkan, såväl i Kila kyrka som i missionshuset i Torstensbyn. Farfar var engagerad i Svenska kyrkan och farmor i missionshuset så båda ställena var bekanta. Det var "storkyrkan" och "lillkyrkan" och det var först högre upp i åldrarna som Malin förstod att det var två olika samfund. Sedan rullade det på med sång och musik i skolan av bara farten. Hon minns när mamma kom hem med ett dubbelalbum med konstigt mönster på – musikalen Chess. När hon lyssnade på Tommy Körberg som sjöng Anthem kom tanken att det där med att sjunga kan vara så

mycket mer. Vid 11 års ålder öppnades en ny värld – teatern i form av Säffleoperan. "På teatern var det som att hitta hem, att hitta sin grej" säger Malin. 1991 började sedan Malin att leda andra i och med att Oliver sattes upp i Säffle. Efter gymnasiet i Åmål fortsatte Malin att syssla med kultur, i många former – sång, dans och teater. "I Värmland behöver man kunna göra många saker, inte specialisera sig på en". Här har Säffleoperan varit en skola på många sätt. Är man med där kan man få måla, köra ljusföljespot på scenen, vara påklädare bakom scenen och mycket annat. Efter några år så har man gjort väldigt mycket och får en stor förståelse för hela produktionen. Det blir en bredd som man får lite gratis. Många som börjat på Säffleoperan har här fått en bra grund som de haft nytta av när de gått vidare. Just nu är det till exempel flera i avgångsklassen på Balettkademien i Göteborg

som kommer från Säffle. De har fått träning på hög nivå i och med Säffleoperan. Själv har Malin jobbat som regiasistent på Kungliga Teatern – Operan i Stockholm, pluggat på Balettkademien och Kulturama. Hon har varit aupair i London där hon också pluggade musik. Har du alltid velat framträda? "Jag har alltid tyckt att det varit kul, men det är roligare att repetera än att köra själva föreställningarna. Det är på repetitionerna det händer grejer." Till de tidiga framträdandena finns en TV-sändning av Helgmålsbön från Kila och ungefär samtidigt medverkan tillsammans med Einar Bergh i Solsta Café. Idag jobbar Malin deltid på Kulturskolan i Säffle kombinerat med flera andra uppdrag. Hon har jobbat en hel del med Estetiska skolan i Arvika och gör en del frilansuppdrag. Hon kan dansa på täspetsarna och att hjula är inte viktigt – men det är kul. Och så är hon kvar på

sitt sommarjobb sedan drygt 30 år tillbaka – von Echstedtska gården. Varför tror du att du fått utmärkelsen?

”Billy Elliot kan ha varit den utlösande faktorn, att många människor samtidigt ser hur arbetet med barn, scen, dans och sång är en profession”. I denna produktion har Malin varit barncoach och regiassistent. Det är en uppgift som hon haft i flera uppsättningar vid Sjöförelserna. När Cabaret sattes upp slängdes hon in i uppgiften som regiassistent tre veckor innan premiär, och då var det ont om tid. ”Då gällde det att se cool ut och vara cool”. Hon fick ordna skor till skådespelaren Reuben Sallmander, fixa och förbereda inför repetitioner och skriva listor. Många listor. Regissören och koreografen sade att något skulle lösas till nästa repetition – och då fick Malin ta tag i det. Även i många andra uppsättningar har hon bidragit på olika sätt bakom kulisserna. I Zorba spelade Malin med på scenen med bland andra Mikael Samuelsson som sedan skulle återkomma i Spelman på taket. Här var Malin med från början i produktionen, och hon var även med som praktikant när den sattes upp förra gången på Sjöförelserna i slutet av 1980-talet, då med Einar Bergh i huvudrollen. För Mikael Samuelsson var det avgörande att det var just Sjöförelserna som ville sätta upp Spelman på taket. Här i Sjöförelserna finns nämligen folket som kan spegla den by som utgör centrum i musikalen, en sammanställning av människor i olika åldrar och liv. Här finns det likheter med nyss spelade Billy Elliot och den kommande Såsom i himmelen. Har du någon produktion som du gärna skulle vilja vara med i framöver?

Det finns många bra musikaler, men om man tänker på Sjöförelserna finns förstås tekniska begränsningar och vad man kan göra om man inte har en helt professionell

ensemble. Musikalen Wicked, en fantasifull saga från början till slut med en grön häxa och fabulös musik, skulle vara kul.

Var får du all energi ifrån Malin? Hur orkar du med att börja om med nya kullar barn gång på gång? ”Det är vitsen med det, att börja om med nya människor. I en stad som Sjöförelserna finns lika stor andel talar som i en större stad och här kan de få möjlighet att utöva på en hög nivå. Redan som barn sa mamma att jag var ett högintensivt barn och jag har fortsatt att vara det. Det är medfött.”

Hur hanterar man då ett bakslag? ”Då säger vi som Per Elofsson, vi bryter ihop och går vidare. Med en framgång är det lite samma sak, gå vidare till något nytt som man måste ta tag i.

Skillnaden är hårfin mellan bakslag och framgång, man ska inte lägga för mycket vikt vid det. Både framgångar och bakslag kan lära en något, båda kommer i livet oavsett karriär.”

Att Malin citerar skidåkaren Per Elofsson är ingen tillfällighet. Hon är en passionerad skidåkare och har tävlat. Hos Arne Eriksson i Jonsbol fanns det skidspår uppdragna och där deltog hon i tävling när hon var 7-8 år. Det tog ett tag sedan att inte åka för fort när det inte var tävling och verkligen kunna njuta av en avspänd miljö, en riktig naturupplevelse, snö och kallt, själv eller tillsammans med andra. Två olika världar, skidspåret och teatern, men Malin Axelsson verkar känna sig hemma i båda.

Text :Hendrik Olsson

Bild: Malin Axelsson

Malin som Vandre av Stubbefolket



Möjligheternas kommun; ett projekt för att gynna inflyttningen på landsbygden.



Från vänster, Lars-Anders Sjögren, Aina Danielsson, Sune Fransson, Sven-Erik Edvardsson, Kenneth Almlöf, Åke Broström, Arne Berg.

Möjligheternas kommun; ett projekt för att gynna inflyttningen på landsbygden.

Säffle kommun har beviljats ett LEADER-projekt vars mål är att försöka få fler outnyttjade hus till försäljning eller uthyrning. Intresset för ödehus och att bosätta sig på landsbygden är stort också i trakterna kring Kila men få hus finns till försäljning eller uthyrning. Genom projektet är förhoppningen att fler fastighetsägare inser det positiva med att fler får möjlighet att bo på landet. Så att skolan, butiken och entreprenörerna ska finnas kvar och kunna utvecklas.

Projektägare är Säffle kommun men Arvika samt Eda kommun deltar i projektet. Henrik Ahlgren är projektledare och arbetar sedan 1 oktober i projektet som pågår under ett år. Projektet heter Möjligheternas kommun, och är helt finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet kommer arbeta främst på två olika sätt. Genom dialog och möten med lokala utvecklingsgrupper och byalag. De är en viktig resurs i arbetet att lokalisera husen eftersom de har goda kunskaper om närområdet och är engagerade i utveckla sitt närområde.

Tisdagen den 1 mars bjöd Kila byalag in Henrik för ett möte för att diskutera projektet och möjliga hus som står tomma i trakten. Det blev ett trevligt möte med bra diskussioner som hölls i Kärrholmens bygdegård tillsammans med representanter från Kila Östra Bygdegårdsförening i Kärrholmen.

Den andra delen är att projektet kommer skicka ut ett vykort till fastighetsägare där ingen är mantalsskriven i för att det kan tyda på att huset är obebott. Vykortet hoppas projektet ska inspirera till att fler tar steget till att sälja eller hyra ut sitt oanvända hus. Har du ett oanvänt hus eller kän-

ner till något? Som någon annan kan få möjlighet att köpa eller hyra. Ta då gärna kontakt med projektet för mer information eller frågor.

Läs mer om projektet på:
www.saffle.se/mojligheternas-kommun



Henrik Ahlgren
henrik.ahlgren@saffle.se
0533-68 13 2

JLB

BYGGHANDEL AB

ALLT FÖR BYGGET
Byggmaterial till rätt pris.

Vi erbjuder även ritservice vid om- & tillbyggnad, kök,
nyckelservice, plåtverkstad mm

Avelsåter 4, 661 94 SÄFFLE
0533-601 50 info@jlb.se

Bålgetingar vid bastun i Drössviken

Ni som besökt bastun i Drössviken i sommar har säkert märkt av stora getingar, så kallade bålgetingar. Boet är borttaget och hoppas att de inte kommer tillbaka. Det var mycket stort och otroligt vackert, vilket jobb av dessa djur.

Bålgetingarna är förhållandevis lugna och attackerar sällan människor. De äter större och mindre insekter, sockret dricker de främst från saven på lövträd. Boet kan innehålla flera hundra individer. De är även fridlysta i flera EU länder men inte i Sverige. Arbetsbina lever ca 3-4 veckor. Boet luktar lite illa.

Text och bilder
Allan och Irene Johansson



Manual för virkeskontrakt

Här kommer en manual med nyckeltal och begrepp ni måste kunna vid förhandlingar med virkesköpare med flera:

Med vänlig hälsning
Ernst Askmar

1 Virkeskontrakt:

Skriv inga kontrakt utan att priset för ert virke inkl. tillägg är angivet i kontraktet med kronor m3toub för timmer och m3fub för massaved.

Vid slutavverkningar bör ni också få virkesköparen att ange avverkningskostnaden i det aktuella området där ni också skall lämna en karta över den eller de avdelningar i skogsbruksplanen och hur många träd det skall vara efter åtgärd.

Vanligt har blivit att i kontrakten med de flesta virkesköpare står det enl. företagets gällande prislista plus ett visst tillägg i kronor och för avverkningskostnaden står det enl. självkostnadspris.

Virkesköparen bör ha den kunskap och pondus som behövs för att vid kontraktsskrivandet efter besiktning av avverkningsområdet sätta det pris som entreprenören får för jobbet. Så var det förr men nu verkar det som att entreprenörerna får sätta det pris som de vill ha och virkesköparna och skogsägarna får rätta sig efter detta?

Med ett sådant kontrakt har ni överlåtit till ”Räven” att avverka er skog och har ingen aning om vad ni egentligen får betalt netto för er skog förrän avräkningen kommer?

Se bifogade bilagor! Kan erhållas efter beställning.

2 Avverkningskostnaden:

O B S att ni får betalt för alla timmersortiment enl. m3toub medan entreprenören tar ut för m3fub vilket gör ett påslag på 1,23 %.

Alltså om ni får betalt för ex. 100 m3toub i avräkningen så tar entreprenören ut för 123 m3fub för timmersortimenten.

3 Avverkningsintervaller:

I våra vanliga marker för gran i Kila är intervallen följande om röjningarna har skötts korrekt.

1:a gallring vid 25 års ålder	Kvar efter åtgärd 1.500 plantor/ha
2:a gallring vid 35 års ålder	Kvar efter åtgärd 1.000 plantor/ha
3:e och sista gallring vid 45.	Kvar efter åtgärd 600 plantor/ha

Slutavverkning vid c:a 60 år?

För talldominerade marker med långsammare tillväxt förskjuts gallringarna med 5 – 10 – 15 års intervaller medan antalet plantor



Svenska Gärdar
Säljer och värderar gårdsegendomar över hela Sverige
Säfte 0533-104 10 • www.svenskagardar.se



WALLS MÖBELVERKSTAD
SÄFFLE
förfrågan omklädsel skickas till
wallsmobelverkstad@gmail.com

- 4 Avverkningens utförande:
När det gäller upptagande av stickvägar i gallring så skall ju dessa användas upp till 3 gånger under omloppstiden. Det är därför viktigt bland annat för bärigheten att de hamnar rätt.
Därför bör en i ämnet utbildad planerare egentligen markera ut stickvägarna men dessa personerna har nu försvunnit från marknaden och vanligt är att skördarföraren själv får välja ut vägarna när han kommer till skiftet med kanske bara en karta som underlag? Inte så bra kanske?
- Sen är det ju så att han skall med sin maskin ta ut det bästa värdet för virket åt skogsägaren. Saluvärdet för timmer är ju ungefär dubbelt så högt som för massaved och jag kan ofta tycka att det ligger bra timmerämnen (minst 14 cm i topp) i massaveden?
Om detta är orsakat av skördaren eller skotarföraren kan vara svårt att veta men virket försvinner fort så titta gärna till avverkningarna medan de fortgår.
Timmer mäts fortfarande i 3-decimeters moduler 37, 40, 43, 46, 49, 52 och 55 så kontrollera gärna längderna på timret?
- 5 Specialsortiment:
Det förekommer sällan nu att det tas ut särskilt bra betalt sortiment som X P-timmer, stamblock, vänerblock, björktimmer, asptimmer, slipers etc.
Diskutera gärna detta med er virkesköpare vid kontraktsskrivningen.
- 6 Återbeskogningen vid slutavverkning:
Skogsägarna är skyldiga enligt skogsvårdslagen att ordna ny skog efter avverkningen.
Gärna inom 2 år efter avverkningen.
Gör upp avtal med det företag som ni haft vid avverkningen att för er räkning verkställa åtgärden.
Markberedning 2.600 kr/ha. Granplantor 2.200 st per ha á 2,75 = 6.050
Plantering 2200 á 1.50 = 3.300 :- Summa: 11.950 kr/ha.
- 7 Skogsbruksplanen:
Det går inte att på ett bra sätt sköta sin skog utan en upprättad aktuell plan över sin skog.
I den upprättade planen finns en åtgärdslista för de 2 första åren och över de kommande 3 - 5 - åren och så vidare.
Och följer man dessa förslag så får man en fin och växtlig skog och som ger en bra ekonomisk avkastning under alla år.
Skogsbruksplanen skall helst ligga på köksbordet och ni skall lära er de olika avdelningarna utantill så blir resultatet jättebra.



Öxnevåls Gård
En liten bondgård i Kila med glada djur!

• Linderödssvin • Får • Getter • Höns • Ankor • Kalkoner •
• Duvor • Hästar • Hundar • Katter • Kaniner • Marsvin • Bin •

Vi säljer bland annat lamm- och grislådor

Följ vår vardag på Facebook eller Instagram
sök oxneval

Hör av er till Keiko vid funderingar: 073-3793542

Kila Runt

Hej
Här kommer summeringen av år 2021, vi fortsätter att trampa på i ur och skur. gött att det förhoppningsvis släpper på pandemin så vi kan se mot nya tider och nya mål. vi har lite planerat inför promenaderna 2022.

Bland annat så finns ett önskemål om att vi gör en insamlingspromenad till Majblomman även i år, och då går givetvis även denna gång bidraget till Säftebarn. Konceptet kommer att vara det-

samma, de som går tar slingan runt Torp, och dom som vill cykla tar varvet runt Summeln.

Mer detaljer kommer att läggas ut på Facebook och "På gång i Kila" när vi kommer närmare.

Hoppas att vi även i år får några sponsorer som hjälper oss med en peng till korv och bröd mm. Det kommer att vara samma upplägg som i fjol att det blir en frivillig avgift för att gå (minst 50 kr) Sen kommer vi att ha någon form av lotteri, så vi söker lite priser.

Så fram med fantasin och stickorna, vi tar tacksamt emot allt. Men nu först kommer vi att ha en "Våffel promenad" framöver.

Hör av er till

Birgitta 0706707069
eller Roger 0703269715



Datum	Mån	Dag	Samlingsplats
3	Apr	Sön	Guterud (Grill)
6	Apr	Ons	Rörkärr (Elvy)
10	Apr	Sön	Sjöbyn Lillängen
13	Apr	Ons	Drössviken (Grill)
17	Apr	Sön	Buvattsrönningen
20	Apr	Ons	Hultet
24	Apr	Sön	Hökeladan (Grill)
27	Apr	Ons	Hösåsklätten / Värml. Nysäter (Grill)
1	Maj	Sön	Kila Fh Insamling till Majblomman
4	Maj	Ons	Dyngbrunnen på Säter
8	Maj	Sön	Dyvlanda
11	Maj	Ons	Larsstugan / V. Takene
15	Maj	Sön	Mosserud (Grill)
18	Maj	Ons	Badplatsen vid Baa
22	Maj	Sön	Elljusspåret i V. Nysäter (Grill)
25	Maj	Ons	Rörkärr / Högfället (Grill)
29	Maj	Sön	Fölungestenen
1	Jun	Ons	Lövenborg
6	Jun	Sön	Plats meddelas senare
8	Jun	Ons	Kila Församlingshem
12	Jun	Sön	Vässby
15	Jun	Ons	Guterud (Grill)
19	Jun	Sön	Rörkärr (Elvy)
22	Jun	Ons	Sjöbyn Lillängen
26	Jun	Sön	Drössviken (Grill)
29	Jun	Ons	Buvattsrönningen

Med reservation för ändringar

Summering av året 2021 Kila Runt

Haft våffeldag i 7 mars

Insamling till majblomman den 2 Maj 2021 7 150 kr

Varit på Kosläpp på Säter

Städning av stranden vid Baa

Firat Sveriges Nationaldag med kladdkaka och grädde

Varit med och krattat gräs vid kyrkan för gudstjänst nere vid sjön 20 juni

3 års jubileum ute på Ekenäs med kaffe och tårta

Några va (3 st) med på pilgrimspromenad från Källås till Kila kyrka

Har fått guidning av Tomas Jansson så vi sett en Ormgran och en varggrop i Rörkärr

Glöggpromenad i Borgvik 12 dec

Nyårsfirande med promenad och enklare förtäring hos Birgitta i Sjödalen.

Mvh Birgitta Rudqvist Persson



Din researrangör på hemmaplan

Vi erbjuder totallösningar för din show, konsert, kryssning, shopping, resor mm för såväl privatpersoner som företag.

Vi har moderna, säkra och bekväma bussar i olika storlekar för att kunna anpassa oss till dina behov

Välkommen!



Vi finns för alla!

Det lilla företaget med de stora möjligheterna!

NYSÄTERS / BUSS AB

0730-656092

info@nysatersbuss.se • www.nysatersbuss.se

**SANNES
BYGG**

NYBYGGE
TILLBYGGE
ROT-RENOVERING

072-217 15 10

www.sannesbygg.se

Kila Östra Bygdegård har fått en hjärtstartare.

Måndag den 21 februari var det dags att hämta den nyinköpta hjärtstartaren hos Räddningstjänsten. I samband med detta hade vi beställt en 4 timmars kurs i HLR (hjärt-lungräddning) med hjärtstartare.

Det var kanske inte den bästa av dagar att ge sig ut på vägen då det var en av de värsta snöovädersdagar på hela vintern, men vi kom

alla fram utan större problem. Vi var åtta personer från styrelsen som med stor entusiasm satte oss på skolbänken.

Först hade vi en teoretisk del där vi bland annat fick inblick i de olika momenten i hjärt-lungräddning.

Efter teorin blev det kaffepaus med frågestund och därefter vidtog den praktiska delen. Vi jobbade parvis och först prakti-

serade vi bara HLR och därefter HLR med hjärtstartare. Vi gick också igenom vad man gör om någon sätter i halsen och fick prova Heimlichmanövern. Alla fick godkänt av vår lärare Erik. Han poängterade att det viktigaste är att göra något än att passivt se på.

Ewa Sjögren



Erik instruerar



Sven kämpar med dockan

**MATJORD & GRUS
BARKMULL & TÄCKBARK**

**Lastväxlare
Hjullastare
Grävmaskiner**



- Säffle 070 - 665 06 91 -

**jocke@jpentreprenad.se
www@jpentreprenad.se**



**Din skogliga
rådgivare i Säffle**



David Axelsson
tel: 010-482 81 94
david.axelsson@mellanskog.se

mellanskog.se



VVDS

DIN PARTNER I SKOGEN

www.vvds.se



Prästen minns

Året var 1981 och i USA installerades Ronald Reagan som president. Gro Harlem Brundtland blev Norges och Nordens första kvinnliga statsminister. På hösten blev det stor dramatik i vårt land när den sovjetiska ubåten U 137 gick på grund utanför Karlskrona. Och bensinen kostade 3,48 kr.

Jag bläddrar i mina tidningsurklipp från Säffle-Tidningen det året och stannar vid vårfirandet. Det traditionella firandet på kyrkberget strax norr om kyrkan med vårtal, körsång och med sena kvällens fyrverkerier på Notholmen samlade stora skaror. Servering hölls i sockenstugan och vid avslutningen i kyrkan sjöng gruppen Levande stenar från Bengtsfors. Även vid Kärrholmens bygdegård firades våren trots en kraftig snöyra. När kören avslutad med Värmlandsvisan väntade värmande kaffe med hembakat bröd. Vid båda tillfällena höll underreklamert vårtalen men därefter fann jag nya talare och varannan damernas vid kyrkans firande.

Ett årligt arrangemang var Kristna sångens dag vid marknadsbodarna i Nysäter. En ekumenisk samling och i juni detta år deltog Annika Larsson, Kila pensionärskör, Gillberga barnkör under ledning av Signe Andersson, Uldine Björilin och Siv Reinestränd. Min insats var som mötesledare.

Kyrkans ungdom var en aktiv del av församlingsarbetet. Utöver egna träffar anordnades gudstjänster, Öppet hus-kvällar och resor. Den sammanhållande kraften i föreningen var Ann-Helen von Bremen som dessutom arbetade

inom Röda korsets unga i Kila. Denna sommar feriejobbade hon också som kyrkvaktmästare i Kila: En pigg och utåtriktad flicka med gröna slingor i det blonda håret träffade vi på kyrkogården i Kila där hon sommarjobbar som kyrkvaktmästare. Så börjar reportaget i Säffle-Tidningen. Där skulle Ann-Helen senare börja sin karriär som journalist, författare och föredragshållare.

Detta år gick resan med Kyrkans ungdom till Stockholm. Tjugo ungdomar med det lite äldre prästparet som ledare. Grips holms slott, Skansen, Gröna Lund och Gamla stan besöktes. Ur Ann-Helens reportage i Säffle-Tidningen gav hon prästparet en eloge som värmer än: En stor kram skall de ha för att de stod ut med ett gäng vilda ungdomar, för att de hängde med på allt tokigt och ställde upp som fina kompisar.

I augusti bildades Kila hembygdsförening. Bakgrunden var i korthet en insändare i Säffle-Tidningen av Carl-Olov Sävö om ett gammalt hus på Harnäs som riskerade att rivras. Detta hus som sedan kom att kallas Mor Annas stuga efter den sista som bodde där, Anna Andreasson. Insändaren skapade aktivitet och den mest drivande i renoveringen av det förfallna huset var Gösta Takman.

En sommargudstjänst hade hållits där i många år men under åren tillkom flera aktiviteter bl a under Kilaveckan. Skylten som visar på Hembygdsgård finns kvar i Södra Ed men gården har lämnats tillbaka till Sommarstugeföreningen.

Kila Hembygdsförening upphörde i och med årsmötet 2020.

I september hölls kontraktssyför eningsdag här i Kila. Idag finns varken Gillbergs kontrakt eller Kila kyrkliga syförening kvar. Gillbergs kontrakt bestod av Kila, Gillberga, Svanskog, Långserud, Glava, Stavnäs, Högerud och Värmskogs församlingar. Kontraktspastor var Hans-Olof Hermansson i Gillberga. Kontraktet var basen för många kyrkliga verksamheter.

Vid samlingen för kontraktets syföreningar deltog ett nittiotal sydamer. Ulla Moberg från Säffle höll ett anförande om kyrkor och pilgrimsplatser i Sverige och Norge.

Det sista tidningsreferaten från 1981 berättar om ett konfirmandjubileum som hölls i september. Det var 1931 års konfirmander som samlades i Kila kyrka. Att 18 av 27 konfirmander deltog var glädjande men överraskande för många var att deras konfirmationspräst Charles Piltz, 82 år, deltog. Han var så kallad hjälppräst åt kyrkoherde Fredriksson på 1930-talet. När jag skjutsade honom på kvällen till Karlstad berättade han om åren i Kila. Han bodde i en av flyglarna till den gamla prästgården och hade aldrig frusit så mycket som han gjorde där.

Bland konfirmandjubilarerna fanns Erik Delin, lanthandlare i Lövenborgs handel och trogen sångare i kyrkokören och Bertil Ingback, kyrkvård och aktiv i pensionärsföreningen. Jag vill också nämna Mabel Jaresjö, vars far Fritz en gång var kyrkvård och idag tjänstgör sonen Morgan som kyrkvård.

Många minnen väcks till liv när jag ser på referat och bilder i min pärm. Jag hoppas att dessa rader kan skapa intresse att samla och teckna ner berättelser av nu levande och hjälpas åt att minnas människor som inte längre kan berätta. Fyrtio år kan tyckas vara en kort tid men så mycket har förändrats, förlorats och nyskapats. Någon har sagt att framtiden var bättre förr. Kanske, men nu är det du och jag som är med att skapa vår framtid.

text:
Gösta Törnqvist



Vi kan förvara det mesta!
Förråd • Bilar • Båtar
Du kan även hyra Kylrum
och Boulebana Inomhus
Vallarna AB
Värmlands Nysäter
Lars-Åke på 070-641 38 87
eller vallarna@banhof.se

Bryggan vid badplatsen S:a Ed, Sjönsjö

Byalaget kommer inte framåt ansvara för i och upp-läggning av bryggan.

Säffles fritid/parkavd. representant Christer Andersson lovar att en lättvikts-brygga kommer läggas i inför kommande säsong.

På bilder nedan visas hur det kunde gå till då några ur byalagets styrelse ombesörjde detta arbete 2 ggr/år.

Text och bilder:
Kenneth Almlöf



En Berikande Vänskap...

En kall, dock vacker vinterdag i Dalsland i början på januari, då snön låg tät på marken och med förmiddagssolens klara sken, begav sig undertecknad med familj ut på äventyr. Ett äventyr som skulle bli till en alldeles ny upplevelse för oss i familjen.

Ett gammalt talesätt; ”det finns inget dåligt väder – bara dåliga kläder”, ja med det mottot i tankarna, begav vi oss iväg på vandring denna klara och kalla vinterdag ut i skogen med våra nyfunna vänner alppackorna Bruce, Luke och Goofy.

Dessa fantastiskt goa, fina och väldigt snälla individer vann vårt hjärta i ett enda slag! Tillsammans fick vi ta del av det bästa av naturen då vintern är som allra vackrast; små lätta snöflingor sakta fallandes till redan snötäckta gnistrande marker.

Omgivna av naturens egna tysta sus, ljudet av lätta små hovar i samklang med våra egna fasta steg igenom skogsklädda höjder. Sannerligen, en levande upplevelse och ett vackert minne för livet.

Vackra minnen får vi ta del av när de är levande, då minnena är som allra bäst. Vi får leva, njuta och dela med oss om allt det betydelsefulla, det som kan bidra till att varje dag blir till en glädje. Med detta sagt; delad glädje är dubbel glädje och i all synnerhet i goda vänners lag.

Vänskap är en gåva i sig själv. Vidare är vänskap aldrig ensidig. Ömsesidig respekt och kärlek är två viktiga ingredienser som måste vårdas och som man aldrig får ta för givet. Vi är alla skapade och älskade av Gud, vars egen ovillkorlösa och nåderika kärlek oavkortat omsluter oss var vi än befinner oss på livets stig.

Detta oavsett om dagarna är goda eller arbetsamma. Kort sagt, vi får hämta kraft på nytt hos vår Allsmåttige Skapare och Gud, vars möjligheter är oändliga.

Om än vi tågat in i ett nytt år med nya utmaningar och arbetsamma dagar framför oss. Den till synes ihärdiga pandemin behöver inte ta all vår tid och plats i detta nuet. Tvärtom! Att få unna oss själva och varandra gåvan om livet – en glädje i sig själv. Vi har möjligheten att vårda och värna om de vänskaper vi redan har, göra var dag till en glädje, för oss själva och varandra. Kan vi göra det, ja då har vårt liv och våra vänskaper blivit berikade!

Anette Westermark
Församlingspräst
Kila/Gillberga



Bild: Birgitta Treding

Kyrkovalet hösten 2021

Var fjärde år är det kyrkoval. Då väljs de som skall vara med och besluta i kyrkans verksamhet under den kommande mandatperioden.

Först kom valet till pastoratet den 19/9 -21. Pastoratet omfattar alla församlingar i Säffle kommun. Där ansvaras för i princip all verksamhet, byggnader och personal som Svenska kyrkan har i Säffle. Det som väjs till är Kyrkofullmäktige som sen väljer personer till olika råd och nämnder mm. Nomineringsgrupperna var Centerpartiet (C), Socialdemokraterna (S), Borgeligt alternativ (BA), Kyrkans Vänner i Säffle Pastorat (KVISP). Mandatfördelningen blev, C10, S6, KVISP5, BA4. Kila är ganska bra representerat i pastoratet. Valdeltagandet var 19,96 % i pastoratet.

Kila har liksom alla församlingar ett församlingskyrkoråd. Det rådets uppgift är kyrkans grundpelare Gudstjänst, Diakoni, Mission, Undervisning. Dessutom Kilas lokala traditioner, fonder m.m. Församlingskyrkorådet har inget

personalansvar. Kila församling hade val till församlingskyrkorådet den 28/11 -21 efter gudstjänsten. Det var 17 personer nominerade förutom prästen som är obligatorisk. Församlingen beslutade att rådet skulle bestå av 10 ordinarie och 6 ersättare med församlingsprästen blir det udda antal 17.

De som valdes:
Ordinarie.
Börje Danielsson, Ordf.
Anna-Stina Börjesson
Gösta Thörnqvist
John-Åke Johansson
Morgan Jaresjö, V. Ordf.
Marianne Jansson
Ulrika Broström
Gunilla Martinsson
Ann-Sofie Boman
Marianne Thunholm
Ersättare.
Yvonne Take
Arne Berg
Lars Pettersson
Christina Qvist
Åke Broström
Chatarina Stålberg

Församlingskyrkorådet väljer personer till olika uppdrag inom församlingen. Det vi oftast ser är kyrkvårdarna, men också personer till hjälpverksamhet och planering.

En viktig sak som också hör till församlingen är Kvarnstugan. Detta hus är skänkt av Ruby Kilberg till Kila församling. En grupp intresserade har tillsyn och arbetsträffar av stuga och tomt helt ideellt. Denna stuga är väl värd att bevara eftersom den inte är sönderrenoverad utan är i original från 1900-talets början.

text: Arne Berg



Prisvärd manuell **Skogsvård**
på dina marker

Röjning, Plantering, Vindfällor
Gallring utföres med Rottne H8



**LÅNGSERUDS
SKOGSSERVICE**

Kontakta
Johan Graad
070-600 95 19





AB JK:s Måleri

Stora Backa, Övre Träcka
Utför allt inom branschen
mail: l.takman@telia.com

070-382 83 42

Lars Takman

Granås Fordonsreparationer



Vi har: Däckverkstad och Bilverkstad
Vi ordnar med: Service, Reservdelar, Extraljus/Ledramper
Vi finns i Kila och Guttane. Tel:072-560 2332

Vedanläggningar, reparationer
& försäljning

Allt i värme, vatten & avlopp

ERLEWEINS
RÖR

070-541 77 55

Sjöbyn Framgården, 661 94 Säffle

KOSKELA

Golv & Bygg AB

GVK-certifierad för våtrum

070 - 573 31 65

**"Ingenting är omöjligt -
det kan bara ta lite längre tid"**

MOELVEN

**VI GER DIG RÅD SOM FÅR
DIN SKOG ATT VÄXA MER**

Tommy Johansson

070-517 26 30

Joakim Karlsson

070-600 87 01